

Mit desen nyewen iare



Veel van de nu nog altijd populaire Nederlandstalige kerstliederen dateren eigenlijk al uit de middeleeuwen, de late renaissance of vroege barok. Die oude bronnen bieden niet alleen bekende evergreens, ook heel veel onbekende liederen met minstens evenveel charme en karakter.

Zo zijn *Mit desen nyewen iare* of *Wel lieve herderkens* vertederende getuigen van volkse devotie. *Wat zang wat klang* of *Kinder swijcht* laten dan weer horen dat er in kerstmuziek ook behoorlijk veel 'ambiance' en 'swing' kan zitten.

Paul Rans vormde zijn ensemble om dit programma op cd te zetten voor BRT Radio 2. Dat was in 1989 en, toch wel belangrijk, dit programma klinkt niet meer als 20 jaar geleden maar is helemaal vernieuwd: wonderlijk mooie muziek, doorwoven met enkele even wonderlijke verhalen over de kerstbeleving door de eeuwen heen.

Paul Rans, zang en luit

Philippe Malfeyt, luiten, cister, hakkebord, trom

Piet Stryckers: viola da gamba, cello, vedel, draailier

Paul Van Loey: blokfluiten, dulciaan

CD : MIT DESEN NYEWEN IARE (BRT CD 898522)