

## **Wannes Van de Velde**

Wannes Van de Velde was een enorm getalenteerde zanger, gitarist, liedjesschrijver, dichter, schrijver en vertaler van toneelstukken en nog veel meer. Dat hoeft geen betoog. Hij was de eerste om traditionele Vlaamse liederen te doen herleven en tegelijkertijd schreef hij zelf de beste liedjes die in Vlaanderen te horen waren. Traditie en vernieuwing vormden een samenhangend begrip voor hem.

Hij zong dolgraag traditionele liedjes en had er een groot respect voor. Zijn eigen liedjes bezongen vooral het stadsleven - dikwijls poëtisch, soms heel kritisch en scherp om machtsmisbruik aan te klagen en soms ook gewoon heel grappig.

Hij ontdekte flamencozamgeres Amparo Cortés en was altijd heel blij als hij haar kon begeleiden. Hij vertaalde ook een aantal van haar liedteksten - de cantes - die heel mooi uitgegeven zijn bij Uitgeverij P.

Paul Rans voelt zich gelukkig dat hij als zanger met Wannes heeft kunnen samenwerken in producties als de IJslandsuite of Vive le Geus en dat hij ook met hem aan verschillende radioproducties heeft kunnen werken voor Radio 3 en Klara.

Wannes is overleden aan leukemie in november 2008, 71 jaar oud.